

Vrienden voor het leven (of niet?)

Door: distina
uitgre 6/7

vandaag

Hey ik Beranne en ik Ben hier Nieuw.
Ik kom helemaal uit het onderste gebied van Frankrijk.
Mijn vader heeft nieuw werk gekregen in Amsterdam!
Daarom woon ik hier nu! ~~Maar~~ vandaag is mijn
eerste dag hier op school. We hebben heel veel
geleerd-gespeeld en gekletst over hoe het in Frankrijk
is. Maar wat het leukste was is dat ik nieuwe
vriendinnen heb. Ze heten: Anna, Vera en Marije. Zelf
had ik het leuk op school, maar wat ik minder leuk
vond was: Ik zag een jongetje alleen staan. Ik
zei tegen mijn vriendinnen wie dat jochie was.
Hun zeiden = Ach dat is die kneus Dik. ~~Maar~~ Iedereen
vindt hem een kneus. Ik zei maar niets
en ging gewoon doorspelen.

de vol
gende
dag

→ registeren was niet leuk maar ik hoop dat
ik vrienden met dik kan wor-
den en tegen iedereen te zeggen dat ze moeten stoppen.
Vandaag was het weer tijd om naar school te ga-
an. Ik ging naar het schoolplein toe, en zag
dik weer op dezelfde plaats waar hij altijd staat.
Ik vroeg: zullen we again spelen? Hij zei wel ja,
maar als er ie mand dan kwam die ikken, ging
hij weg! Ik zei 'waarom doe je dat waar hij -
antwoorde: Ik doe niets. Na een paar keer zeeren -
zei hij: Ik mag van de andere niet met jou omgaan
Omdat ze niet willen dat ik vrienden krijg. De Bel
ging ik, ging naar mijn klas en dik ging naar zijn
klas. Mijn vriendinnen zeiden tegelijk: 'Waarom spe-
elde jij met dik?' Ik zei: 'hij stond daar eenzaam
dus ik speelde maar met hem. Ze zeiden
het tegen de hele klas en iedereen werd boos op
mij. Ik kon niet tegen dat iedereen zo deed
en dan moet ik me voorstellen dat dik dit elie -